

Charles in France

Am G Am C Em
Had we but a thousand troopers. Had we but a thousand more.
C G Em Am C G Am
Noble Bailiff I hear them coming, hear the english cannons roar.
Am G Am C Em
What kind of draught can nature offer, strong enough to long the sting.
C G Em Am C G Am
Better to be born a peasant, than to live an exiled King.

Am G Am G Am
Trusty Cabelf, Stout Glen Garie, Galant Gordon, Wise Long Heele.
G Dm C G Am
Bitter clansmen - hold together, fast and fair and firm as steele.

Stailed an equal deamed of servant, fed with hopes of future gains.
Worst by forest fancied freedom, and the captains clanken chains.
Better tears and price and anquish, on a wailing, lonely bee.
For the brave, the brave and noble, that have died in vain for me

Trusty Cabelf.....

Womans blood is red and water, womans faith is traced in sand.
Backwards, backwards let me wander, to the noble Northen Land.
Day is horse as day is breachen, stouting when the storm is night.
Give me but an hour in Scotland, let me see it before I die

Trusty Cabelf.....

Prins Charles Edward Stuart, også kaldet Bonnie Prins Charles på grund af sin optræden og pæne ydre, havde som mål at vinde Skotland tilbage. I England havde en kurfyrste fra Hannover, Georg I taget magten og han blev efterfulgt af sin søn Georg II i 1727. I Skotland tog opstanden fart og skotterne oprådte mere end nogensinde tidligere i klaner kendetegnet ved deres kilt. Prins Charles havde mange kontakter blandt klanfolkene i Skotland, Mac Donald klanen, Cameron klanen og Stewart of Appin klanen, og drog i spidsen for skotterne i 1745 mod englænderne. De erobrede bl.a. Dunkeld, Perth, Scone, Stirling og Edinburgh og slog englænderne så langt tilbage som til Manchester og Derby og man mener, at de ville have vundet, hvis de var fortsat mod London. Men prins Charles, overtalt af sine militære ledere, vendte tilbage til Perth og Monrose, hvorefter Englænderne fulgte dem og skotterne måtte se sig slået, efter et af historiens blodigste slag bl.a. på Culloden i Nordskotland. Bonnie prins Charles blev af sine tilhængere hjulpet til øen Skye, vest for Skotland, hvorfra han senere kom til Frankrig. I forbindelse med hans flugt til Skye, blev en ung pige Flora Mac Donald udødeliggjort. Klædt som statelig dame, skulle hun møde prinsen forklædt som tjenestepige. Sammen skulle de flygte fra fastlandet til Skye i en båd, og som i alle andre gode eventyr endte det godt, flugten lykkedes, men de så aldrig hinanden igen. Efter flugten skrev han mange sange om sit hjemland Skotland og i mange år efter den mislykkede opstand, også kaldet Jacobiteropstanden, var det forbudt at bære kilt.